

Monoloog 1 – Kom maar, liefste...

Hé, schatje, wat sta je daar verlegen te wezen? Kom hier, lieverd. Ben je eenzaam? Ik zal je medicijn zijn. Ben je wat geremd? Ik zal je rode wijn zijn. Kom maar dichterbij, ik doe je niets, doe mij maar. Voor een paar tientjes mag je alles met me doen. Kom maar, lieverd, alsjeblieverd, het is een langzame nacht geweest. Ik moet de huur betalen en eten zwemt ook niet vanzelf op mijn bord. Ja, goed zo, stap voor stap, schuifel maar wat dichterbij. Denk niet aan je vrouw. Trouw tot de dood ben je alleen maar als je jong sterft. Kom maar liefste, het wordt al licht, de tijd dringt. Ben je moe? Ik zal je matras zijn. Heb je het koud? Ik zal je jas zijn. Voor een paar tientjes ben ik alles wat je wilt, hoe je maar wil, wie je maar wil. Mijn naam? Voor jou zal ik Hoop zijn. Kom maar naar het meisje toe, kom maar bij het vrouwtje. Eerst betalen, schatje: zaken gaan voor het meisje. Goed zo, schatje, laten we naar binnen gaan, het is hier te licht. Laten we naar binnen gaan. Zo is het goed. Het komt allemaal goed.